



## Funkamp, ook voor niet-duikers

In deze special van de Infora gaan we jullie nader berichten over de HET FUNKAMP 2013 in Pals.

We organiseren een kamp dat voor iedereen aantrekkelijk moet zijn. In deze Infora Special schetsen we een beeld van de omgeving, het kamp en de activiteiten.

### Authentieke dorpjes.

De Costa Brava leent zich uitstekend voor leuke bezoeken aan diverse authentieke dorpjes. Zomers zijn deze overladen met toeristen maar in het najaar is het er rustig en heb je alle tijd om de markten en winkeltjes te bezoeken. Natuurlijk sluit je zo'n dag dan af met een terrasbezoek voor een lokaal wijntje.



Een van die dorpjes is Pals. 'Ons' campingdorp. De gemeente Pals bestaat uit 3 dorpskernen: Pals, Masos de Pals en Playa de Pals en heeft een bevolking van 1.800 inwoners. De ligging van de oude dorpskern van Pals is typisch voor de dorpen in die streek: het ligt op een heuvel, dat boven een uitgestrekte vlakte is verheven.. Vroeger bestond die vlakte uit vennen en moerassen. De naam Pals is afkomstig van het Latijnse palus, dat moerassig terrein betekent. Later is de vlakte drooggelegd en wordt nu als landbouwgrond gebruikt, vooral voor de rijstteelt.



## Costa Brava.

Waarom de kust Costa Brava (woeste kust) heet, is meteen te begrijpen wanneer je vanaf het strand van Playa de Pals naar het zuiden loopt. Daar begint nl. een wilde rotskust, met hoge kliffen en de mooiste baaien, waar je de meest pittoreske vissersdorpjes kunt vinden. De eerstvolgende baai ten zuiden van Playa de Pals heet Sa Riera en is te voet te bereiken vanaf het strand van Playa de Pals. Een flinke wandeling! Comfortabele schoeisel is zeker aan te raden!

Dit stuk wilde kust is ca. 30 km lang en is zeker de moeite waard om ontdekt te worden. De zee langs dit stuk kust leent zich uitstekend voor snorkelen of duiken.

### Start van het kamp.

Zondagavond begint het kamp met een welkomstbuffet. Hierdoor hoeft je na een dag reizen niet meteen te koken. Er worden dan ook afspraken gemaakt voor de volgende dag om samen naar de duikstek te reizen of om een activiteit te gaan doen.



### Hoe gaat het op het kamp?

De ochtend begint met een gezamenlijk ontbijt. Hierbij is rekening gehouden met 1 stokbrood met beleg per persoon. Dit is ook voldoende om nog een lunchpakketje samen te stellen. Neem hiervoor zelf een rol aluminiumfolie mee. Je moet zelf voor drank tijdens de lunch zorgen. Neem voldoende drinken mee. Voor de duikers is een isotone drank aan te bevelen. Je zal merken dat het herstel veel sneller gaat.

Het ontbijt gaat alleen lukken als er voldoende mensen zijn die meehelpen met klaarzetten en opruimen. We gaan uiteindelijk SAMEN op vakantie waarbij we SAMEN de handjes uit de mouwen moeten steken. We verwachten dan ook dat gedurende de week iedereen wel ergens mee zal helpen. Een butler past jammer genoeg niet in ons budget.



### Duikers en kantbuddies.

Op de duikstek wordt je ingedeeld in groepen. Ook de snorkelaars worden ingedeeld bij een begeleider. Hierbij houden wij rekening met je ervaring en of je met een vaste buddy wilt duiken. De duikleider beslist of wij het veilig genoeg vinden. Je maakt per dag een kantduik en een bootduik.

Na het duiken wordt er weer van je verwacht dat de flessen in de aanhanger gelegd worden en dat er een paar mensen meegaan naar het vulstation om de flessen vol terug te leggen voor de volgende dag.

Na het duiken blijft er tijd over om zelf nog diverse activiteiten te ondernemen. Voor de duikers onder ons zal het toch vaak betekenen dat ze bezig zijn met het klaarmaken van de duikspullen voor de volgende dag. Pakken drogen, volle fles ophalen, kleine reparaties aanbrengen etc. De ervaring leert dat je gedurende de week ook de tijd moet nemen om eens een uurtje op je veranda tot rust te komen.

### Niet duikers.

En als je niet duikt? Ook dan is er veel te doen in de Costa Brava. Er zijn heel veel mogelijkheden. Als de FunCrew het niet georganiseerd heeft kan je zelf lotgenoten zoeken en toch doen waar je zelf zin in hebt. Op de camping zal een White Bord komen te staan waar je eigen activiteiten op in kan vullen om te kijken wie er mee wil.



### Bezienswaardigheden van Costa Brava.

#### Salvador Dalí

Deze kunstenaar is geboren in Figueres, vlakbij de Pyreneeën. Zijn kunst had voornamelijk surrealisme en heeft daarmee zelf Freud beïnvloed. Het Spaanse koningshuis was zo op Salvador Dalí gesteld, dat hij door koning Juan Carlos in de adelstand werd verheven. Verschillende musea en werken van Salvador Dalí zijn te vinden in Spanje. De Dalí Foundation heeft 3 musea voortgebracht met werken van deze meester. Ze zijn te vinden in Figueres, Púbol en Portlligat.

### Cadaqués.

Dit pittoreske en chique dorpje is bekend om zijn kunstenaars als Joan Miró, Pablo Picasso en Federico García Lorca. Ook Salvador Dalí, de Spaanse kunstenaar, had een villa net buiten Cadaques bij Portlligat. Dit is nu een museum "Casa-Museu Salvador Dalí". Het is heerlijk om er een boot te huren en de kust te verkennen. Ook een bezoek aan het nationale park Cap de Creus mag niet ontbreken. Er loopt een schitterend wandelpad van Cadaques naar dit park.



### Girona.

Waarschijnlijk kom je ogen te kort in deze grote stad. Vele steegjes en straten hebben verborgen poorten waar altijd weer iets te ontdekken is. De straten van de oude gildes brengen je naar oude olie- en wijnmarkten. In de joodse wijk Calle de la Forç krijg je het gevoel dat de tijd heeft stil gestaan. Tot het eind van de 15e eeuw werd dit zelfs tot het belangrijkste Kabbalistische centrum van westelijk Europa gezien. Nu staat in het midden van deze wijk het stadsmuseum Museu de la ciutat met voornamelijk de geschiedenis van Girona.

### Rotskusten.

De kust van Costa Brava wordt geroemd om zijn mooie maar ook ruige kustlijn. Costa Brava betekent ook letterlijk 'ruige kust'. Dit maakt Costa Brava ook anders dan andere kustlijnen in Spanje. In de vele baaitjes zijn ook grotten te vinden waar je soms met een boot een stukje in kunt varen.

### Parc Natural de l'Aiguamolls de l'Empordà.

Dit zeer mooie natuurpark ligt rond de Golf van Roses en heeft zoet- en zoutwater moerassen en lagunes. Vele soorten vogels zien dit park als een toevluchtsoord. Door het moeras gebied vind je er veel reptielen en amfibieën. Het is ook mogelijk om in of vlakbij het Parc Natural de l'Aiguamolls de l'Empordà te verblijven.





### Tossa de Mar.

Deze parel van de Costa Brava heeft een zeer mooie kust. Het oude centrum van Tossa de Mar is omgeven door vestingmuren en torens waar elementen uit de middeleeuwen in terug te vinden zijn. De middeleeuwse stad Vila Vella steekt boven de baai uit. Het nieuwe stadsdeel Vila Nova is ook zeker de moeite waard.

[www.landenportal.nl/tossademar.htm](http://www.landenportal.nl/tossademar.htm).



### Roses

Met zijn 4 km lange strand is Roses een prima plek voor een strandvakantie. Er zijn veel verschillen vormen van watersport te beoefenen. Romeinse en middeleeuwse resten zijn terug te vinden in 16e eeuwse fort Ciutadella bij de stadsingang. Voor mooie foto's van de zonsondergang in Roses moet je klimmen. Op de helling van de Puig Rom is een kasteelruïne. Hiervandaan zie je de besneeuwde toppen van de Pyreneeën.

### Kastelen

De Costa Brava heeft een aantal kastelen die je kan bezoeken. Zo is er het kasteel 'Castell Gala-Dalí' in Púbol. Dit is het kasteel dat Salvador Dalí aan zijn vrouw schonk om haar laatste jaren in door te brengen.

Castell La Ciutadella in Roses, Castell de Sant Joan in Blanes, Castell de Montgrí in Torroella de Montgrí en vele meer.



### De Crew en begeleiders.

Het hele kamp staat de crew voor U de hele dag klaar. De Crew wordt ondersteund door vele begeleiders.

Veel van de Crew en de begeleiders reizen 1 of 2 dagen eerder naar Spanje af om alles voor te bereiden voor de grote groep. Niets gaat vanzelf en alles is mañana. (Matí in het Catalaans en dus moet je een dag extra hebben om alles de volgende morgen toch voor elkaar te hebben).

Als de voorbereidingen gedaan zijn, gaan we vóór het kamp, op zaterdag een dag duiken bij de Medes eilanden. Dit is een natuurgebied waar je betaald een duik kan maken. Er mogen maximaal maar 50 duikers per dag dit gebied bezoeken. Deze eilanden, in de buurt van L'Estartit, hebben een grote diversiteit aan flora en fauna. De eilanden zijn beschermd sinds 1990 en het is er strikt verboden om de natuur te verstoren. Je mag geen vaste voet op de eilanden zetten en onderwater mag je de rust niet verstoren. Hierdoor is het visbestand geweldig gegroeid. De vissen zwermen voortdurend om je heen.

Ben je toch vroeg op het kamp, dan kan je mee als advanced en hoger gebrevetteerden, maar de boot heeft een limiet en vol is vol.



### Inschrijven voor het kamp.

Inschrijven voor dit kamp kan nog altijd. Maar je moet wel opschieten. Tot 1 mei is het mogelijk om via de website [www.scyllus.nl](http://www.scyllus.nl) je in te schrijven onder de kopregel "Funkamp". We moeten dit jaar vroeg zijn omdat de boten gereserveerd moeten worden. Als je je later inschrijft is een plaatsje in boot niet meer vanzelfsprekend.

Ook de FunCrew moet aan de slag voor jullie.

