



SCYLLUS-Infora

September 2011

Informatiebulletin van
Onderwatersportvereniging
Scyllus

Onderwatersportvereniging **SCYLLUS**
Postbus N° 9702
5602 LS Eindhoven
KvK Eindhoven N° H171599450000
Rabobank Eindhoven 1700.30.350
E-Mail adres: info@scyllus.nl
Website: <http://www.scyllus.nl>

Deze infora is samengesteld door Annemieke.

Heeft U informatie die u graag onder de Scyllus-leden wilt verspreiden? Stuur deze dan naar: info@scyllus.nl

Afsluiting 2010- 2011

GOLFSLAGBAD VENNENBOS:

Met de snorkelaars en de seals zijn we een tijdje geleden twee keer naar het golfslagbad in "het Vennenbos" geweest. Hier hebben alle kinderen geleerd om in de golven te snorkelen.

Ze hebben verschillende oefeningen gedaan zoals hoekduiken en onderwater zwemmen.

Ook moesten ze reddend zwemmen in de golven.

Deze laatste oefening is flink zwaar.

Na al deze oefeningen zijn de kinderen altijd heel moe; totdat ik zeg dat we een spel gaan doen, dan hebben ze weer verbazingwekkend veel energie.

Op het eind hebben we nog een variant gedaan op lummelen; de snorkelaars tegen de begeleiders.

Dit was zeer vermoeiend vooral voor de begeleiders; alle kinderen hingen letterlijk aan de begeleiders .

We hadden met zijn allen in ieder geval heel veel plezier in het zwembad. Op de site staan foto's en ook nog leuk filmpje waar de kinderen moeten reddend zwemmen.

Michiel Fortuin

Scyllusweekend 2011:

Als afsluiting van het duikjaar vond weer het gezellige Scyllusweekend plaatst in Zeeland.

Dit keer een all-in weekend, wat inhield dat we niet hoefden te sjouwen met boodschappen en alle tijd voor het duiken hadden.

Een welkomstborrel, ontbijt en soep met een heerlijk broodje warm vlees en natuurlijk de barbecue maakten dat we onze honger op een lekkere manier konden stillen.

De zaterdagavond werd opgeluisterd door een aantal piraten die zorgden voor vermaak in de vorm van muziek en spel.

Veel clubleden hebben weer een duik gemaakt.

Voor sommigen de eerste zeelandduik, voor anderen een begeleidingsduik of funduik.

Over het algemeen kwamen en blije, vrolijke en tevreden gezichten het water uit.

Ook zijn er weer veel brevetten uitgedeeld van snorkel tot aan dive-master.

Tevreden vertrok iedereen zondagmiddag weer naar huis, waar de meesten na het schoonmaken van alle spullen (ja dat hoort er eenmaal bij) waarschijnlijk moe maar voldaan vroeg naar bed zijn gegaan.

Op de website vindt je de foto's van dit gezellige weekend.

Hoi,

Ik zit nu al 2 jaar bij Scyllus. Ik heb eerst seals gedaan, daarna ben ik Open Water gaan doen. Toen werd er gevraagd of ik mee naar het scyllusweekend ging. Toen we er eenmaal waren (na 2 uur rijden) zag ik meteen ons huisje (de fazant) al. Na het welkomstdrankje heb ik nog tot laat in de speeltuin gespeeld met alle andere kinderen. Toen was het tijd om naar bed te gaan.

De volgende morgen na het ontbijt was het tijd om de duikspullen te pakken en richting de duikplek te rijden. De duikplaats heet: het koepeltje. Ik heb toen mijn eerste zoutwaterduik gemaakt. Mijn buddy's waren Harald en Erik. Ik vond het heel erg mooi onder water. Ik heb heel veel enorme krabben en kreeften gezien en ook nog een paar kwalletjes. Dit was wel even wat anders dan de zwembadbodem en de Langspier.

Na de lunch op het strand gingen we weer terug naar de camping.

Om 18:00 uur begon de barbeque (mjam mjam). En daarna heb ik hard gelachen bij het gezellige spel: ik hou van Scyllus.

Daarna ben ik met de andere kinderen weer naar de speeltuin gegaan.

Toen we terugkwamen hebben we met Gwenny nog een stuk of 100 ballonnen opgeblazen en een mooie kroon voor Fred gemaakt. Helaas was het toen tijd om te douchen en naar bed te gaan.

Zondagmorgen na het ontbijt heb ik weer een mooie duik gemaakt. Dit keer waren mijn buddy's Erik en Carmen. Ik heb weer wat krabben en kreeften gezien. Daar hebben zij mooie foto's van gemaakt. Toen ik was omgekleed was het tijd om terug naar camping te gaan.

Na de lunch was de brevetuitreiking.

Alle Open Waters waren geslaagd en kregen een pic-envelop van Wilbert.

Daarna heb ik nog even in de speeltuin gespeeld en ondertussen hebben mijn ouders de spullen ingepakt.

Helaas was het toen tijd om naar huis te gaan.

Ik heb een SUPERLEUK Scyllusweekend gehad.

Groetjes Luca Neggers

Start seizoen 2011- 2012

Beste Scyllusleden:

We zijn het nieuwe seizoen begonnen met 2 introductielessen waar veel enthousiastelingen kennis wilden maken met de duiksport. Dankzij de hulp van veel begeleiders hebben deze mensen een fijne avond gehad. We hopen we een aantal

ervan te hebben kunnen overtuigen hoe leuk het is om te duiken bij Scyllus; een gezellige familieclub waar velen zich inzetten om een ander een fijne duik te bezorgen.

Na de ledenvergadering afgelopen seizoen, zijn we verder gegaan met **een nieuw dagelijks bestuur**.

Mieke Garnaat heeft de taak van secretaris op zich genomen (zij neemt dit over van Pieta).

Hans Dankers is meteen aan de slag gegaan als nieuwe penningmeester (hij neemt de taken over van Birgit).

De voorzitter is nog steeds Jeffrey Mennen.

Bart van den Heuvel is de nieuwe coördinator opleidingen.

Samen met de overige bestuursleden, de vele instructeurs, dive-masters en begeleiders gaan zij ervoor zorgen dat jullie weer een fijn scyllusjaar tegemoet gaan.

Dit jaar zijn er ook weer verschillende buitenduiken. Deze staan onder leiding van Wilbert en Ricardo, het zondagduikteam.

Vanwege het mooie weer zijn er ook al twee dinsdagnachtduiken georganiseerd. Heb je vragen dan kun je altijd bij een van hen terecht.

En ben je gewoon benieuwd? Je kunt altijd meegaan om eens te kijken naar de duikplek en de sfeer proeven.

De club heeft nog veel meer actieve leden die zich inzetten: we denken aan de externe contacten, de Langspier, de evenementen. Hierover zul je dit seizoen vast nog een en ander horen.

We wensen jullie allemaal een fijn duikseizoen.

Kopij inleveren voor "Scyllus-Infra" via info@scyllus.nl of bij een van de redactieleden.
